

Geen einde

Als een vlinder
die de omgekeerde weg moet gaan
vloog ik hoog, maar nu moet ik mijn vleugels dicht gaan slaan
Langzaam sluit zich mijn cocon steeds verder om mij heen
Ik ben dezelfde
maar ook anders
want ik ben alleen

Als zacht zand
glijdt de tijd doorlopend door mijn hand
drijft mij dichter naar de grenzen van het onbekende land
Hoe sterker ik het vasthoud, des te harder glijdt het weg
Wie kan het stoppen?
Het tij keren?
Of glijdt het weg?

Als een veldbloem
die haar blaadjes in de wind laat gaan
waaien de kleuren steeds meer weg uit mijn bestaan
Veel van wat ik kon en wat ik deed is weggezwefd
maar er komt geen einde
aan de liefde
die in mij leeft

Aan het roer dien avond stond het hart
en schepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad
Gerrit Achterberg

Gerrit Roorda

17 05 1944

19 12 2018

Leida Roorda - Boekeloo

Wij hebben zijn leven herdacht tijdens een informele
bijeenkomst in De Hertenkamp te Assen op maandag
24 december 2018.

Daarna is Gerrit naar het crematorium begeleid.

Citadel 30
9401 BX Assen

